

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, προοδευτικοί δημοκράτες, άνθρωποι με όραμα, που συνδυάζουμε μεταξύ μας διαφορετικά οικονομικά, επαγγελματικά, κοινωνικά ή ακαδημαϊκά δεδομένα και όμως ο καθένας στον τομέα του ή/και στην ειδικότητα του, βάσει του κοινωνικού και πολιτικού εθελοντισμού, έχει πολλά να προσφέρει για τους σκοπούς και στόχους του κοινωνικού κινήματος που έχουμε δημιουργήσει. Ο καθένας αποτελεί τον συνδεδετικό κρίκο μίας αλυσίδας τεχνοκρατών και ειδικών σε διάφορους τομείς που θέλουν να βελτιώσουν αυτό τον τόπο.

Δεν υπάρχουν ιδεολογίες ή προτιμήσεις για το ποιοι απαρτίζουν το κίνημα μας. Ένα είναι το απαιτούμενο. Να είναι ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε συμφέροντα του κομματικού ή του τραπεζικού κατεστημένου.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΜΑΖΙ

Είμαστε ευαισθητοποιημένοι πολίτες, που παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια το δημόσιο βίο και τον πολιτικό πολιτισμό, να διολισθαίνουν σε όλο και χαμηλότερα επίπεδα με καταστροφικές συνέπειες για τον τόπο μας, την οικονομία και το βιοτικό επίπεδο της τεράστιας πλειοψηφίας του Κυπριακού Λαού. Πολλοί προσπαθήσαμε μέσω διάφορων παραδοσιακών συλλογικών οργανώσεων ή και μέσω μεμονωμένων πρωτοβουλιών να αλλάξουμε κάποια δεδομένα για το καλό του τόπου μας και το συμφέρον όλων των πολιτών. Όμως δυστυχώς η διαφορετική φωνή πνιγόταν από καλά στημένους και με δημόσιο χρήμα χρηματοδοτούμενους κομματικούς μηχανισμούς, εκμηδενίζοντας κάθε προοπτική επιτυχίας για βήματα προς τα εμπρός και εκσυγχρονισμό του πολιτικού βίου.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν να οδηγήσει τους πολίτες σε απαξίωση των πολιτικών και του πολιτικού βίου και να οδηγήσει την τεράστια πλειοψηφία αυτών στην αποχή και στη μη συμμετοχή στα κοινά και στο δημόσιο βίο. Εμείς όμως αρνούμαστε να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο και παραμένουμε μάχιμοι και με διάθεση να βελτιώσουμε τον τόπο με σκοπό την διαφύλαξη της επιβίωσης του λαού μας.

Δεν έχουμε χρόνο και ούτε ο τόπος μας έχει το χρόνο να περιμένει τα κόμματα του κατεστημένου να αλλάξουν και να επιτελέσουν το θεσμικό ρόλο τους σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Για αυτό το λόγο βγαίνουμε μπροστά με σκοπό και επιθυμία να μας ακολουθήσουν και άλλοι είτε πολίτες είτε οργανωμένα σύνολα. Πολίτες και οργανωμένα σύνολα που θα συνεργάζονται βάση των κοινών θέσεων και που ταυτόχρονα θα διατηρούν την ανεξαρτησία τους και την ατομική τους άποψη σε όσα ζητήματα υπάρχουν διαφωνίες όπως αυτό άλλωστε αντικατοπτρίζει ένα υγιές και όχι φανατισμένο και με παρωπίδες πολιτικό σύνολο.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

1. Να επαναφέρουμε στους πολίτες ΟΛΑ τα δικαιώματα που τους έχουν αφαιρεθεί από τα θεσμικά όργανα του Κράτους, είτε αυτά αφορούν σε ατομικά και/ ή σε συλλογικά δικαιώματα είτε αφορούν σε ατομικές ελευθερίες.
2. Να εξυγιάνουμε το δημόσιο βίο και να επαναφέρουμε τη χρηστή διοίκηση στους Κρατικούς Φορείς εξουσίας και το σεβασμό στους νόμους και στο Σύνταγμα, καταπολεμώντας τη διαφθορά που έχει γίνει ασήκωτο βάρος και κατασπαράζει χωρίς τέλος τα δημόσια οικονομικά.
3. Να αποκόψουμε τον ομφάλιο λώρο μεταξύ του κομματικού και τραπεζικού κατεστημένου, όπου έχει καταντήσει να υποθηκεύει όχι μόνο το παρόν των σημερινών γενεών αλλά και το μέλλον των μελλοντικών γενεών αφού η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πάντα αρωγός στο κάλεσμα των Τραπεζών και αυτών που τις εξυπηρετούν.
4. Να παλέψουμε για τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών που έχουν χάσει διαχρονικές κατακτήσεις δεκάδων χρόνων του εργασιακού κινήματος στο βωμό της δημόσιας οικονομίας και της βιωσιμότητας της και που τελικά κάποιιοι άλλοι, όχι μόνο δεν πλήρωσαν για την κρίση, αλλά θησαύρισαν στην πλάτη των εργαζομένων. Να παλέψουμε για καλύτερες συνθήκες εργασίας και για ποιοτική απασχόληση των νέων και των μακροχρόνια ανέργων.
5. Να δώσουμε μάχη για τη δημόσια υγεία, τα δικαιώματα του ασθενούς και τα δημόσια νοσηλευτήρια τα οποία θα πρέπει να κρατήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους, αφού αποτελούν αναγκαιότητα για τον τόπο μας και συσσωρευμένο πλούτο δεκάδων χρόνων σε επενδύσεις και δημοσιονομικές δαπάνες.
6. Να εργαστούμε για την αναβάθμιση της παιδείας και τον εξορθολογισμό της, ενισχύοντας τις φωνές και τις νοθεσίες αυτών που είναι στην πρώτη γραμμή, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των συλλογικών τους οργάνων, καθώς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τα διαχρονικά κενά και, να διαβουλευτούμε παραγωγικά με όλους όσους είναι οι αναγκαίοι εμπλεκόμενοι φορείς.
7. Να προωθήσουμε την πράσινη ανάπτυξη με εφαρμόσιμες λύσεις και βάσει των προνοιών των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών παραδίδοντας μαθήματα πρωτοπορίας σε διεθνές επίπεδο και όχι ντροπής αποτελώντας τον τελευταίο τροχό της άμαξας όταν μας αναγκάζουν να συμμορφωθούμε με τις διεθνείς υποδείξεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ

Οι στόχοι και οι επιδιώξεις μας δεν είναι εύκολοι και ούτε τρέφουμε ψευδαισθήσεις για το πόσα εμπόδια θα βρούμε μπροστά μας αφού, τα τελευταία χρόνια, ζούμε μία επικοινωνιακή και επίφαση δημοκρατία από δημοσιογράφους προερχόμενους από τα καθιερωμένα και

χρηματοδοτούμενα ΜΜΕ. Θα στοχοποιηθούμε, είμαστε, όμως, αποφασισμένοι να παλέψουμε μέχρι την επίτευξη των στόχων μας, η οποία θα προκύψει από τη συνεχή πάλη και αγώνα από οποιοδήποτε βήμα ή ευκαιρία μας δοθεί.

Είμαστε μέλος της μεγάλης Ευρωπαϊκής Οικογένειας, με ένα δικό της νομικό σύστημα και με δικούς της κανόνες που υπερισχύουν της δικής μας έννομης τάξης και δεν θα διστάσουμε να αποταθούμε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της και τα θεσμικά όργανα της για αρωγή σε παραβιάσεις του κοινοτικού κεκτημένου που γίνονται εδώ στην Κύπρο. Δεν θα διστάσουμε να καταγγείλουμε πρόσωπα και καταστάσεις για την πάταξη της διαφθοράς και την καταλήστευση του δημόσιου πλούτου.

Πέραν της συνεχούς παρέμβασης μας στον πολιτικό και δημόσιο βίο, φιλοδοξούμε να συμμετέχουμε στις εκλογικές διαδικασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με δικούς μας υποψήφιους, ως συνδυασμός ανεξαρτήτων υποψηφίων, με σκοπό να έχουμε λόγο και ρόλο ως πραγματικοί αντιπρόσωποι του λαού που θα ανατρέψουμε το πολιτικό κατεστημένο και θα σταματήσουμε την αφαίμαξη του λαού με τις στοχευμένες νομοθεσίες για την εξυπηρέτηση των λίγων και των τραπεζών.

Η προσπάθεια μας είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε σε σύντομο χρόνο τον τρόπο και την προσέγγιση που το Κράτος αντιμετωπίζει τον πολίτη του και ο πολίτης το Κράτος του. Η σχέση πρέπει να είναι αμφίδρομη και αμοιβαία, αφού για να συνυπάρχουν και τα δύο το ένα προϋποθέτει το άλλο. Αυτή την στιγμή το Κράτος μέσω των θεσμών και αυτών που τους ελέγχουν, προχωρεί ακάθεκτα στην εξόντωση και την εξαθλίωση του μέσου πολίτη στο βωμό των μεγάλων συμφερόντων και κανένας δεν διαμαρτύρεται έμπρακτα και αποφασιστικά αφού αρκούνται σε βερμπαλισμούς για ικανοποίηση ο καθένας του δικού του ακροατηρίου.

Δεν αποτελούμε κανένα κίνδυνο για κανένα κόμμα που δρα και συμπεριφέρεται ορθά και δημοκρατικά και με διαφάνεια. Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο για τα άλλα κόμματα και τα γνωστά συμφέροντα.